

Liturgie
Paascyclus 2022



Onderweg...

Xpeditie360

Al vele jaren worden er tijdens de week voorafgaande aan Pasen korte vieringen georganiseerd. Naast deze viering is er voor gezinnen dit jaar 'xpeditie360', met daarin een korte video met daarin een vraag of opdracht om thuis mee aan de slag te gaan. Om daar toch een beetje bij aan te sluiten is er voor het thema 'Onderweg...' gekozen. Samen zijn we onderweg. Door samen op weg te zijn krijgt Pasen nog meer betekenis.

De vieringen zijn vooral bedoeld als moment om tot inkeer te komen, samen te luisteren naar woorden en liederen, samen te geloven en te bidden ter voorbereiding op het Paasfeest. Om je naar God uit te strekken en los te laten wat je van Hem afhoudt. In je drukke bestaan ontdekken dat God spreekt en je Zijn liefde, blijdschap en vrede wil geven. De stille week is bedoeld om hier even bij stil te staan.

De avonden beginnen om 19:30 uur

We willen je vragen om de kerkzaal in stilte binnen te komen en te verlaten. De liturgie zal geprojecteerd worden.

We hopen je te kunnen begroeten.

Als je na een viering vragen, of opmerkingen hebt, of gewoon wat kwijt wilt kun je dit sturen naar: ds.jcpost@gmail.com
ds.h.hoogeveen@pm.me of senivdgraaf@gmail.com

We wensen jullie allemaal een gezegende week en Paasfeest toe!

Witte Donderdag

Thema: Onderweg naar de maaltijd

Voorganger: ds. H. Hoogeveen

Organist: dhr. H. Bruins

Bijzonderheden: Viering Heilig Avondmaal

Lied voor de dienst: NLB 852 -U komt mij, lieve God

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend,
o Heer, die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Bemoediging en Groet

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Lukas 22:1-13

Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken. De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: 'Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.' Ze vroegen hem: 'Waar wilt u dat we het bereiden?'

Hij antwoordde: 'Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis: "De meester vraagt u: 'Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'" Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.' Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Lied NLB 558: 1,4,8,9 - Jezus om uw lijden groot

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison.

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
Om de beker die Gij reikt,
Om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.

Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij o Mensenzoon, Kyrie eleison.

Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.

Overdenking: Op weg naar de maaltijd

Lied NLB 747: 1,4,7 Eens komt de grote zomer

Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.

Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.

Viering Heilig Avondmaal

Bezinning

Lied NLB 400

Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
en delen in de maaltijd van de Heer,
erken ik wat er donker is in mij
en leg dat neer.

Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging-
ik leg het neer.

Mijn blik, soms onverschillig afgewend,
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst-
ik leg het neer.

In deze kring ziet Christus zelf mij aan.
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier,
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt
wordt neergelegd.

Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit
naar U, naar alles wat U geven wilt
in brood en wijn.

Instellingswoorden

Lied NLB 340 b Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heiligen Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden,
wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Amen, Amen, amen.

Gebed en Onze Vader

Viering

Lied NLB 385: 1, 2, 3 en 4 - De tafel van samen

De tafel van samen, de tafel is gedekt,
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Delen van het Brood
Delen van de wijn

Afsluiting

Slotlied: ELB 116: 1,3,5,6 - Glorie zij aan Jezus

Glorie zij aan Jezus,
die in lijden groot,
voor verloren zondaars,
hartenbloed vergoot.

Want het eeuwig leven,
vind ik in zijn dood.
Lof zij zijn erbarmen,
dat ook mij omsloot.

Glorie zij aan Jezus,
die in bittere pijn,
onze Plaatsbekleder,
Redder wilde zijn.

Glorie zij aan Jezus,
die in heerlijkheid,
ons verlost zondaars,
teder binnenleidt.
Amen

Zegen

Lied: 416: 1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Goede Vrijdag

Thema: Onderweg naar het kruis

Voorganger: ds. J.C.J. Post

Organist: dhr. W. Odink

Bijzonderheden: Paaskaars wordt gedoofd
In stilte verlaten we de kerk

Welkom en mededelingen

Intochtslied JdH 836 : 1 en 2

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht.

Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Stil gebed, bemoediging en Groet

Lied JdH 267: 1,2,3,4

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en ik zou in droeve dagen
troost'loos klagen?
Klagen, neen! Bij dit gezicht
valt de zwaarste last mij licht.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, heer, in dood en leven
U gegeven.
'k Leef, in vreugd en tegenheen,
'k leef en sterf voor u alleen.

Gebed

Schriftlezing: Lukas 23 : 26 - 34a - 44 - 46

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem het achter Jezus aan dragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over Hem weeklaagden en zich op de borst sloegen. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen:

Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: Val op ons neer!” en tegen de heuvels: Bedek ons!” Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.

Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

De kaars wordt gedooft

Lied NLB 578

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
al wat ik anders noemen zou
is niet bij dit mysterie groot.

O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
Van Hem die op de aarde boet.

Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.

En door zijn dood en door zijn bloed,
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voorgoed,
van heel de dode wereld vrij.

De aarde zelf is veel te klein,
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Overdenking: Onderweg naar het kruis

Lied: Opwekking 614

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug,
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisigt Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein: Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

Dankgebed en voorbede

Lied Johannes de Heer 836 : 3 en 4

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.

Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Help mij Heer', aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,
ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Zegen

Kaars wordt de kerk uitgedragen door ouderling van dienst

In stilte verlaten we de kerk

Stille Zaterdag

Thema: Onderweg stilstaan

Voorganger: Dhr. S. v.d. Graaf
Organist: Dhr. H. Kemink
Bijzonderheden: We komen in stilte de kerk in
In stilte verlaten we de kerk

In stilte komen we de kerk in

Welkom en mededelingen

Intochtslied Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

2x
God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen.

Stil gebed, Votum en Groet

Lied NLB 801

Door de nacht van strijd en zorgen,
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Liederen zingend vol vertrouwen,
tot in het voltooide licht,
broeder broeder zal aanschouwen,
staande voor Gods aangezicht.

Door de nacht leidt ons ten leven,
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt,
op de kruistocht door het duister,
naar de lichte eeuwigheid.

Met één lied uit duizend monden
Gaan wij zingend door de nacht,
Door één Geest tesaam verbonden,
Naar de kust waar God ons wacht

Eén van hart en één van zinnen,
Eén in onze aardse strijd,
In ons hemels overwinnen,
Eén in tijd en eeuwigheid

Zo gaan wij hier met elkander,
Door de nacht op weg naar huis,
Pelgrims die uit alle landen,
Samenkomen om het kruis

Die aan kruis en graf ontheven
Zullen zingen lof en prijs
Aan de Heer van dood en leven
In zijn zalig paradijs.

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 54: 9-14

*Dit is voor mij als bij de vloed van Noach:
zoals ik heb gezworen dat het water van Noach
nooit meer de aarde zou overspoelen,
zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft*

*en dat ik je nooit meer bedreig
Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen,
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en mijn vredesverbond is onwankelbaar
– zegt de HEER, die zich over je ontfermt.
Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost.
Met fijne leem zal ik je stenen inleggen,
op saffier zal ik je grondvesten.
Ik maak je torens van robijn,
je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen.
Al je kinderen worden onderricht door de HEER,
rust en vrede zal hun ten deel vallen;
gerechtigheid zal je fundament zijn.
Je zult niets meer te vrezen hebben:
onderdrukking zal je niet bereiken,
voor terreur blijf je gevrijwaard.*

Lied NLB 121

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankelen zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Overdenking: Onderweg Stilstaan

Lied NLB 416

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Dankgebed en voorbede

Lied NLB 351

In U zijn wij begrepen,
in U zijn wij gedoopt.
Uw dood werd ons ten teken,
uw leven onze hoop.
Nu weten wij voorgoed:
Gij zult ons nooit begeven,
uw lichaam is ons leven,
uw offer is ons bloed.

Wij zijn in U begraven,
wij staan met U rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgten,
verloren tot behoud.

Die dood van één voor allen
werd vruchtbaar in de tijd,
het zaaizaad is gevallen,
het loopt op oogsten uit.
De zondvloed is voorbij,
ziedaar de nieuwe oever,
een duif koert in het lover,
dit is de overzij.

Zegen

In stilte verlaten we de kerk

Eerste Paasdag

**Thema: Jezus maakt het verschil -
Onderweg naar het open graf
(Hopeloos of hoopvol - Vertel het maar)**

Voorganger: Ds. H. Hoogeveen

Organist: Dhr. W. Odink

Bijzonderheden: Paaskaars wordt de kerk binnengebracht.

De Paaskaars wordt binnengebracht

Lied voor de dienst:

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja,
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja,
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaarde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja,
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja,
Eng'len juub'len Hem ter eer,
Halleluja!

Welkom en mededelingen

Zingen: Weet je dat de lente komt -

<https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4>

Bemoediging, groet

Zingen: EvLB 122

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood of helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Afsluiting Paasproject Flame

Flamelied *Wij vieren feest*

Gebed

Schriftlezing I: 'Opstanding'

Zingen: *Maria kwam bij het graf -*

<https://www.youtube.com/watch?v=LaVhLYhlOgY>

(Afsluiting) Xpedition@Pasen

Schriftlezing II: 1 Korinthiërs 15:12-20

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

Zingen: EvLB 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein: Hem zij de glorie,
want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja,
geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam

Verdreven is de schaduw van de nacht
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Refrein: Hem zij de glorie,
want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja,
geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht;
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Refrein: Hem zij de glorie,
want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja,
geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam

Verkondiging

Zingen: NLB 612 Wij komen als geroepen

Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede erfgenaam.

Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.

Getekend voor ons leven
als kinderen van het licht,
gezaaid op hoop van zegen
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!

Dank- en voorbeden

Collecten (*Uitdelen chocolade-eitjes*)

Slotlied: *Vertel het aan de mensen*

https://www.youtube.com/watch?v=oT2GZ2xy_uI&list=RDoT2GZ2xy_uI&start_radio=1

Zegen

Zingen: Lied 634 U zij de glorie

U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan.
U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!